

Aan den onsterfelijken en onzichtbaren Koning der
eeuwigheid, aan God alleen zij eer en heerlijkheid in
de eeuwen der eeuwen. AMEN.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN

Hoogerwaarden Heer Kanunnik

Kamiel-Joseph-Maria VAN CROMBRUGGHE

*Doctor en Magister in de Godgeleerdheid
Vicariss-Generaal van Z. H. E. Mgr den Bisschop
van Gent*

*Eere-Kanunnik van St Baafs
Eere-Leeraar aan de Hoogeschool van Leuven
Gewezen Professor aan het Groot Seminarie te Gent*

*Algemeen Bestuurder
der E.E. Zusters Jozefienen van Gent
Ridder in de Leopoldsorde*

Ik heb God gebeden en verstand werd mij gegeven ;
Hem aangeropen en wijsheid werd mij verleend.
Haar verkoor ik boven schepters en tronen,
En rijkdom hield ik voor niets in vergelijking met haar.
Haar beminde ik meer dan gezondheid en schoonheid ;
Haar bezat ik liever dan het licht van den dag.
Alle goed ontving ik tegelijk met haar,
En een niet te overschatten eer bracht ze mij mede.
Met oprechtheid leerde ik de wijsheid kennen.
Milddadig en overvloedig deelde ik ze mede,
En haar schatten hield ik niet verborgen.

BOEK DER WIJSHEID, VII, 7-11, 13.

Ik hielp den behoeftige, die om bijstand smeekte,
Den weesjongen, die geen beschermer had.
De dankbede van den zwerveling kwam over mij,
En het hart der weduwe heb ik getroost.

JOB, XXIX, 13-14.

Heer Jezus, ik heb uw leering verkondigd, uw Evan-
gelie verdedigd ; Maria, uwe heilige Moeder, in mijn
onderwijs geprezen en haar voorrechten doen kennen.
Mijn Jezus barmhartigheid ; Maria sta mij bij !

Druk. Van Fleteren — Gent — Foto Edg. Barbaix