

't Is God die slaat, 't is God die troost,
't Is God die alles doet ;
't Is vele dat men goedheid heet,
Maar God alleene is goed. G. G.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

aan

Christiane VAN CUTSEM

dochtertje van

Mijnheer en Mevrouw Paul VAN CUTSEM-TIMMERMANS

geboren te Itterbeek, den 16 Augustus 1935, en
er aan de liefde harer ouders ontruikt den 29 Oct. 1941.



In ons hofken stond te geuren
't Lieve roosje fijn en teër,
Met zijn reine en frissche kleuren,
En wij minden het zoozeer !

Maar een Engel kwam gevlogen,
En hij plukte ons bloemken af ;
En onz' natbekreten oogen
Zagen enkel nog ...een graf !

En van verre riep ons de Engel,
Wijl hij was in volle vaart :
« k Plukte 't roosje van zijn stengel,
« Want het was te schoon voor d' aard' !

« Later, na uw sterfelijk leven,
« Zoo gij dient uw God en Heer,
« Ziet gij, met een glans omgeven,
« 't Bloemken uit uw hofken weer ! »

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.