

De dood is verkieslijk boven een bitter leven, en
de eeuwige rust boven voortdurende ziekelijkheid.
Eccl. XXX, 17.



ZALIG AANDENKEN

aan

Mijnheer Joannes-Baptist VAN CUTSEM

echtgenoot van

Mevrouw Maria-Clementina TIMMERMANS

Lid van de Broederschap der Geloovige Zielen

geboren te Dilbeek, den 26 Februari 1877, en zeer
godvruchtig overleden te Itterbeek, den 12 Juli 1946,
gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

De goedheid van zijn hart, de rechtvaardigheid
van zijn gemoed en zijn minzame omgang hadden
hem de genegenheid verworven van allen die hem
kenden.

In lijdzaamheid heeft hij zijn ziel geheiligd, en hij
zag het einde van zijn leven naderen met die on-
derwerping en die kalmte, die voor degenen die tot
God gaan, de kostbaarste der genaden is, en voor
degenen die blijven de zoetste der vertroosting.

Duurbare echtgenoot en kinderen, dank zij u voor
de teedere zorgen en al den troost dien ge mij in mijn
ziekelijke dagen gegeven hebt, dat de goede God
er u om loone Weest me steeds in uw gebeden en
goede werken indachtig.

GEBED

Aanhoor, o Heer, het gebed, waardoor wij uw
barmhartigheid afsmeeken, opdat Gij de ziel van uw
dienaar Joannes, aan welke Gij bevolen hebt deze
wereld te verlaten, in het verblijf van vrede en licht
zoudt plaatsen en haar deelgenoot uwer heiligen
maken. Door Christus Onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën VAN CUTSEM en TIMMERMANS,
danken u voor de christene deelneming en gebeden.

Kinderen Ceuppens, Dilbeek.