

Welke vrede smaakt de mensch die ontslaapt met volle overgeving inde armen van Jesus en Maria.

† TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN 20

## DOMINICUS VAN DAELE

weduwnaar van

LUCIA BONNAERENS

geboren te Overmeire den 27 December 1834,  
aldaar godvruchtig overleden den 4 Meert 1920.  
Lid der confrerie van het H. Sacrament, 't H. Hert,  
de H. Barbara en den wekelijkschen Kruisweg.  
Versterkt door de HH. Sacramenten.

Van zijne jeugd af heeft hij zijn behagen gevonden in het kristelijk en deugdzaam leven, en tot het einde toe bleef hij getrouw in den dienst des Heeren. Ook zag hij zonder vrees zijn einde naderen en is eene zachte en heilige dood gestorven. Hij heeft eenen hoogen ouderdom bereikt, maar wist zijne jaren wijs en wel over te brengen. Hij beminde God bovenal en den evenmensch gelijk zijn zelve. Hij was rechtzinnig, rechtveerdig en goed voor iedereen. Daarom zal zijne gedachtenis bij allen in zegening blijven. Zijne kinderen moeten getuigen dat hij een voorbeeldig en verstandig huisvader was, en zullen hem dankbaar blijven voor de schoone voorbeelden en wijze lessen die zij van hem gekregen hebben. — O Maria, al mijn betrouwen is in u, want ik heb U immer vereerd en aanroepen; bij U vond ik altijd troost en sterkte. — Tot weêrziens, lieve kinderen en kleinkinderen; bemint elkander en blijft altijd goede en deugdzaam kristen, dan zullen wij eens voor eeuwig vereenigd zijn in den hemel, om niet meer te scheiden.

*Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn geest en mijn leven.* (300 d. afl.)

Overmeire, druk. en fot. Ach. Dhooge-Suy.