

Mevrouw Bertha Van Dael-Van Emelen z'n echtgenoot ;  
Mijnheer Louis Van Dael ; Mijnheer Frans Van Dael, z'n kin-  
deren ; De familie Van Dael-Van Emelen, Torbeyns en Froom-  
ninx z'n bloedverwanten,

verzoeken Ued 'n bede voor de ziel van Zaliger

## **Mijnheer Georges Eleutherus VAN DAEL**

Echtgenoot van Mevrouw Bertha VAN EMELEN

Politieke gevangene ; Lid van verscheidene broederschap-  
pen, Fanfare maatschappij en andere vereenigingen.

Geboren te Bekkevoort op 29 Juli 1902, door de Gesta-  
po den huiselijkken haard ontrukkt op 20 Mei 1944 en  
na onmenschelijk lijden bezweken in het Concentra-  
tiekamp van Dora (Duitschland) op 18 Januari 1945.  
De plechtige lijkdiens tot lafenis zijner ziel zal gezon-  
gen worden in de kerk van St Laurentius te Molen-  
baek-Wersbeek op Maandag 10 September 1945 te 11 u.  
Missea v.w. echtgenoot, kinderen, familie en vrienden,  
de fanfare maatschappij en andere vereenigingen een  
gezongen dertigste de volgende weken en een gezon-  
gen dertigste later te bepalen.

In dien akeligen nacht van 20 Mei 1944 werd hij, met  
z'n vrouw, onmeedoogend weggevoerd door 'n bende  
latte verraders. Wat beiden leden weet God alleen.  
Beste Bertha, hoe gaarne zou ik teruggekeerd hebben  
om samen met u over onze kinderkens te waken, mijn  
laatste woorden en adem waren voor u en mijn kin-  
derkens. Louke, Franske, bidt goed en wees braaf bij  
uw moederke. Beste schoonvader, gaarne had ik uw  
steun geweest in uw ouden dag, doch de Heer heeft  
het niet gewild. Henri, dank voor de enkele jaren ge-  
lukkige samenleving, ge zult me missen, maar in geest  
zal ik altijd bij u zijn. Waakt gij samen met mijne vrouw  
over de mijne, welke met behulp van O. L. Vrouwke  
terug is gebracht bij hare kinderen. Van uit den hemel  
waakt de martelaar over de zijnen die hij toch zoo  
vurig beminde, hij wacht u allen op in het zalig Eden  
waar geen verraad, noch scheiden meer is.

O dierbare Vader,

'n Duistere lange weg, vol nood  
Vol wrede folteringen en eindeloos lijden  
Verkwijnde u en sleepte u naar den dood  
Ach!.. vaarwel, vaarwel, o lieve vader!

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST.