

Gelukkig, die in God gelooven
Als zulke wonden 't harte slaan.
Het is ons Vader ginder boven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.
Hij geeft en neemt; Hij weet waarom; Hij is de Heer.
't Geloof erkent zijn Hand en buigt aanbeddend neer.



ZALIG AANDENKEN

VAN

PETRUS VAN DAM,

Soldaat bij het 1^o Regiment Jagers te voet.

ZOON VAN

Livinus en Maria Genoveva Rottier,

geboren te Cruybeke den 5 Juli 1894.
en gesneuveld op het veld van eer, voor Roese-
lare, den 20 October 1918.

Zijn aandenken en dit zijner medestrijders zal niet
verdwijnen en hunne namen zullen in eer zijn van
geslacht tot geslacht. ECCL. XXXIX.

Wij hebben voor ons volk geleden en gestreden en
voor al hetgeen ons heilig was. Ons jeugdig bloed
hebben wij gestort op het altaar van het Vaderland.

I. MACH. III.

God zal den mensch loon naar werken geven en
Hij zal eenieder volgens verdiensten behandelen.

JOB. 34. II.

Mijn goede Ouders, geliefde Broeder en Zuster,
gij weet met welk gemoed ik mijn Vaderland tot den
dood verdedigen wilde. Dit zij u een troost en eene
verzekering dat God mij barmhartig zal wezen en u
om mijnentwil zegenen zal.

Kort is de tijd die ons scheidt en ons samenbrengt
in 't Eeuwig Leven, waar strijd, noch lijden, noch
dood meer heerschen. Gedenkt de ziel van uw kind;
leeft in vrede, tot weerziens in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

Beveren-Waas, drukk. Strybol-Van Hoeylandt.