

UW WIL GESCHIEDE O HEER.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

VAN MIJNHEER

ANDRÉ VAN DAMME

ZOON VAN

Mijnheer Aloïs en Mevr. Sylvie De Croo

geboren te Godveerdegem den 1 Juni 1912 en voor
het Vaderland gevallen

den 11 Mei 1940 te Herderen (Limburg).

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Met eerbied buigen wij neer voor Hem die zijn leven offerde voor het Vaderland. Zijne gedachtenis zal in eere blijven terwijl zijne ziel het loon der dapperen zal genieten.

André was een onderdanige zoon, 't geluk de troost de steun van 't huisgezin, een goede christelijke jongeling die zonder menschelijk opzicht zijne christelijke plichten volbracht.

Iederen avond bad André met de goede Burgers van Herderen waar Hij maanden ingekwartierd was, den rozenkrans voor 't welzijn van het Vaderland en van zijne duurzame Familie waar Hij zoozeer aan gehecht was. Hij bad om spoedig te mogen naar huis keeren en even als vroeger met zijne beminde Grootmoeder, Ouders, boeders en zuster in liefde en geluk te mogen leven. Doch de Heer, in zijn eeuwige raadsbesluiten had er anders over beschikt. André is een der eersten getroffen geweest en is als trouwe zoon en christen soldaat gestorven.

Heer Jezus, zie neder op mijne lieve Ouders, dat zij met gelatenheid het offer brengen dat Gij vraagt. Zie ook neder op mijne lieve broeders en zuster opdat ze Vader en Moeder nog grootere liefde moge toedragen. Geef dat die liefde nooit verzwakke maar eens moge bezegeld worden met onze vereniging in den hemel.

Wij weenen o Heer want het offer is zwaar, wij smeeken U, in ruiling van ons offer, stort over de duurzame ziel al het geluk dat Gij ons ontnemt.

Duurbare Familieleden en medebroeders van den H. Hartbond vaartwel en bidt veel voor mij.