

De aarde is eene plaats van verdiensten, daarom
is zij eene plaats van lijden. (H. Alph. Lig.)



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL
van Zaliger

AUGUST VAN DAMME.

geboren te Erwetegem den 15 October 1837, en
aldaar in de stichtendste gevoelens van onderwer-
ping aan Gods wil in den Heer ontslapen den 7 Ja-
nuari 1911. Versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

Hij was lid van de broederschappen van den H.
Franciscus-Xaverius, de H. Barbara, den Wekelijk-
schen Kruisweg en gedurende 39 jaren van het
genootschap van den H. Vincentius a Paulo.

Hij was een man van geloof, voorbeeldig en slich-
tend van leven, stipt in het bijwonen der goddelij-
ke diensten, en daarom zullen allen die hem ken-
den zijne gedachtenis in eere houden.

Den arme was hij genegen, steeds het woord van
den goddelijken Zaligmaker indachtig: "Zalig zijn
de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
verwerven".

Gedurende zijne langdurige en smartvolle oog-
blikken, vond hij sterkte en troost in het aanroepen
van Jezus en Maria.

Bemide broeders en zuster, gij weet hoe verdul-
dig ik steeds mijne pijnlijke ziekte doorstaan heb,
heb dank voor uwe teedere zorgen, in den hemel zal
ik voor U bidden.

En Gij, mijne talrijke vrienden, gedenk U mijner
in uwe gebeden.

Men leze de 4 akten voor den overledene.
(7 j. en 7 quadr. afl.).

R. I. P.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy, Hoogstraat.