

Bewaart het aandenken van uwen vader in uw hert
en vergeet hem niet in uwe gebeden.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van den heer

AUGUST VAN DAMME

echtgenoot van vrouw

LEONIE VAN WETTER

geboren te Wortegem den 20 Februari 1836 en
godvruchtig overleden te Audenaarde den 1 Februari
1921,
versterkt door de Rechten Onzer Moeder de H. Kerk.

Van krachten uitgeput, stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom, gekomen tot de volheid der dagen. Deze man was eenvoudig, recht, godvreezend en verwijderd van het kwaad. (Job I). En nu het uur van welverdiende rust gekomen was, heeft de Heer hem tot zich geroepen: de hemelsche rust alleen kon hem waardig loonen.

Volgens den raad van den wijzen man ontzag hij den arbeid niet; zorgvuldig om den omgang van zijn huis na te zien, heeft hij zijn brood in ledigheid niet geëten, hij legde zich toe aan het werk tot zijne krachten uitgeput waren.

Hij was eerware en rechtzinnige katholiek, die God en zijne kerk beminde; standvastig en onwankelbaar in zijn geloof, niets was bekwaam hem van de nauwkeurige oefening van zijnen godsdienst af te trekken.

Dat de Heer zijne goede werken beloone!

Vaartwel, teergeliefde echtgenoot, kinderen en kleinkind, weent niet als deze die geene hoop hebben, komt goed overeen, denkt dat wij allen eens moeten sterven en dat wij ons kort leven niet moeten vergallen. Ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet, ik bid voor u in den hemel. Vaartwel, bidt veel voor mij.

Bemind bloedverwanten en vrienden, en gij allen die mij gekend en bemind hebt, vaartwel en bidt voor mij. — Mijn Jesus barmhertigheid.

De akten voor den overledenen.