

Zij ruste in vrede ja, in 't graf niet, maar hierboven,
zij hebbe al 't gene God kwam winnen en beloven;
die stierf en, op het kruis gestorven, wees de baan
om, door het kruis, met Hem ter blijdschap in te gaan!

G. Gezelle.

† **TER ZALIGER GEDACHTENIS** †

van

Mevrouw CLARA VAN DAMME

Echtgenootte van

Mijnheer JOZEF DE CAMPENAERE

geboren te Ste Maria-Lierde, den 3 Augusti 1905 en in
de diepste gevoelens van godsvrucht en onderwerping
aan Gods wil overleden te Aalst, den 19 Februari 1940,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Staat op en gaat heen, want dit land is geen rustplaats
voor u. Mikeas II 10.

Looft den Heer, prijst en verheft Hem voor eeuwig!
Want Hij heeft ons ontrukkt aan het graf, en ons bevrijd
uit de macht van den dood. Prijst en verheft Hem, want
Hij is barmhartig voor eeuwig. Dan. III 88 volg.

Onze Vader, die in de Hemelen zijt, Uwe wil geschiede.

Zij was zoo goed, wij hadden haar zoo lief. Zij was
voor ons een liefhebbende vrouw, een zielsbemind kind,
een goede trouwe zuster: diepbedroefd gaan we met
haar naar het graf. Maar boven dat graf rijst het kruis,
het zegeteeken van ons geloof, het onderpand van onze
hoop op eeuwig wederzien, en de blijde zekerheid dat
de liefde nooit sterft! Clara, schittert nu in de klaarte
van het onvergankelijk licht.

O mijne geliefden, dank om uw teedere zorgen, dank
vooral om uwe gebeden waardoor ik in uwe gedachten
voortleef en eeuwig leven ga in God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. a.

Uitg. R. Suys, koster, Ste Maria-Lierde.