

Van krachten uitgeput, is hij, zijne dagen ten einde zijnde, in eenen gezegenden ouderdom gestorven.
Gen. 25-8.



GODVRUCHTIG AANDENKEN
van Mijnheer

DÉSIRÉ VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw

ANNA-CAROLINA DE PESSEMIER

geboren te Sté Maria-Audennove,
den 13 Februari 1845 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Michelbeke, den 9 November 1927.

Lid (Jubilaris) van 't aartsgenootschap vanden H. Franciscus-Xaverius en vanden wekelijkschen Kruisweg.

Ons hart is bedroefd! Onze vader heeft ons verlaten, hij, naast God, ons grootste goed; doch, Heer, wij morren niet, ja, wij danken U, omdat Gij ons zulken vader gegeven hebt tot steun en voorbeeld onzer jonge jaren.
(Joë's Dam.)

Rechtzinnige christen, beminde hij de waarheid, de Kerk, hare luister en plechtigheden, en zoo sterk was zijn geloof dat niets, volstrekt niets hem er had kunnen van afkeeren; ja, tot eenige weken voor zijn afsterven, zag men hem vol lever en vol moed en tot stichting van iedereen, alle dagen naar het huis des Heeren optreden om het H. Misoffer bij te wonen: onuitputbare bron zijner talrijke gunsten en zegeningen.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, weent niet gelijk de heidenen die geen geloof hebben, want ik leef nog: 't is slechts het verworpenste deel dat men naar het graf draagt; mijne ziel heb ik aan mijnen Schepper wedergegeven en ik ben U voorgegaan naar den hemel, waar noch pijn is noch smart, noch oetraan en geweest (Apoc. 21-4). Bemint elkander, doet volgens hetgeen gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt, en de God van vrede zal met u zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid. H. Schrift.

(100 d. afl.)

Dat hij ruste in vrede, Amen.

Nederbrakei, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.