



De zoetste vertroosting welke men mededraagt in het graf is de overtuiging van hier als eene goede moeder te hebben geleefd en aan zijne kinders duurzame lessen en goede voorbeelden te hebben gegeven.

H. FRANC. SAL.

Deugdzaam en zorgvuldige vrouw was zij de vreugde van haren man: zijn hart vertrouwde op haar en zij heeft hunne huwelijksdagen met vrede vervuld.

Heer, gij weet hoe redelijk onze droefheid is; gij ziet in wat eenzaamheid ons het overlijden van zoo eene voorbeeldige vrouw laat: zij die ons verlichtte door hare werkzaamheid en de aangenaamheid harer zeden. Wie was er noodzakelijker? Indien wij tranen storten, is het niet omdat haar lot beweenslijk is, maar omdat zij ons ontnomen is, slachtoffer van hare liefde en hare plichten.

Vaartwel, duurzame Echtgenoot, Moeder en familie, ik moet u verlaten, u den last overlatende dien wij vroeger te zamen en met zooveel liefde gedragen hebben! Ik verlangde niets meer, dan nog lange jaren voor u te werken en over u te waken. Ik beveel u dan aan Gods goedheid en voorzienigheid: hoe hevig uwe droefheid is, hoe hard en wreed de opoffering, zeggen wij wat moeder zoo dikwijls zeide: lijk als't God wil... Hem zij glorie in der eeuwigheid! Verkleefde echtgenoot, uw hart breekt, doch leef voor onze kinderkens; vertrouw rotsvast op God; Hij neemt den beproefden weduwnaar onder zijne machtige bescherming.

Mijne kinderkens, mijne gloriekroon, ik was er nog zoo noodig om uwe waggelende stappen te ondersteunen, doch moeder offert aan God haren pijnlijken moederdood om u aan Gods liefde aan te bevelen.

*Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.*

300 d. afl.

Oudenaarde - dr. Vandenabeele.