

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!



Bid voor de ziel

van Mijnheer

FREDERIK VAN DAMME

weduenaar van Mevrouw

PRUDENCE VERCLEYEN

geboren te Ste. Maria-Lierde den 18 Januari 1849,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Opbrakel
den 16 Januari 1939

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

De duurzame overledene was een rechtschapen man, een voorbeeldig en trouwe christen, een goede vader, stichtend en vreedzaam in zijn omgang: daarom werd hij door eenieder geacht en geëerd.

God liet hem een hoogen ouderdom bereiken, doch het bijzonderste is, niet lang geleefd te hebben, maar wel, zijn dagen goed te hebben doorgebracht. Na een werkzaam en verdienstelijk leven zal den duurzamen overledene nu het loon ontvangen dat de Heer aan zijn getrouwen heeft beloofd.

Vaartwel duurzame kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten ik verlaat U met de dankbare herinnering aan uwe liefde en genegenheid en met de hoop U allen eens weer te zien in den Hemel. U vooral die mij met zooveel toewijding en geduldige liefde hebt verzorgd en bijgestaan dank ik uit ganscher harte. Moge de Heer U dit alles vergelden en overvloedig zegenen.

Blijft mij indachtig in uwe gebeden ik ook zal bij God voor u bidden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

Uitg. A. D'haeyer B. 0139.