



GODVRUCHTIG AANDENKEN

AAN DE HEER

LÉONCE VAN DAMME

geboren te Nederbrakel,
op 2 Maart 1871 en overleden te Vloesberg (Kasteel
van d'Hoppe), de 18 Juni 1949,
voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Wezen wij altijd bereid om voor Gods Rechterstoel te verschijnen, want wij weten noch het uur noch de dag.

De Heer heeft de duurzame afgestorvene begiftigd met wijsheid en voorzichtigheid. Welwillend en dienstvaardig voor iedereen, oefende hij zijn ambt uit met de meeste rechtschapenheid, gedurende meer dan veertig jaar; kommervol tijdverloop van eerlijk werk en onbaatzuchtig raden. Zijn enige leus was "immer weldoen."

In alle kalnte is hij in de Heer ontslapen, dit is een zoete troost voor de overlevenden.

Vaartwel, duurzame kinderen en zeer geliefde kleinkinderen. Dank voor uw tedere zorgen en genegenheid, voor uw onvermoeibare toewijding.

Denkt dikwijls aan mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid | 300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbr.