

Die in onschuld zullen geleefd hebben, zullen zijn  
gelijk Gods engelen in den hemel. Matth. XXII



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**LEONTINA BLONDINA VAN DAMME**

dochter van

**Cornelius & Maria VEY**

*geboren te Dilbeek den 11 Februari 1919, en aldaar  
godvruchtig overleden den 31 Mei 1934  
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden*

---

Wat zijn mij de bloemen van schoonheid en jeugd ?  
De hemel hierboven, aldaar is mijn vreugd !  
Daar word ik door de Eng'len met rozen getooid.  
En deze verslensen, ontbladeren nooit !

Ik dank u : gij slaat mij in 's levens begin ;  
Maar voert mij in de armen van Hem, Dien ik min !  
Wat schaadt mij het sterven ? Gered uit de pijn !  
Het gunt mij voor eeuwig gelukkig te zijn !

Duurbare Ouders en zusters, uwe beproeving is  
zoo bitter, uw jongste kind en zuster zoo vroegtijdig te  
zien vertrekken; de Heer nochtans heeft het zoo gewild  
De hemel is mij geopend ; ik bid voor u die over mijn  
verlies treurt; al ben ik van u gescheiden, ik heb u niet  
verlaten. Vergeet mij dan ook niet in uw gebeden.

*Jesus, Maria, Jozef!*

*7 j. en 7. quad. afl.*

**R. I. P.**

*De lijkdienst en de begrafenis hadden plaats te Dilbeek  
op Zaterdag 2 Juni, om 10 uur.*

---

Druk. De Ridder Dilbeek