

Zalig die rein zijn van hart, want zij zullen God zien.  
Mt. v. 8.



## GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mejuffer

# MARIA VAN DAMME

dochter van

Mr CESAR en van Mevr. EMILIE DE PAUW

geboren te Zaffelare, den 29 Januari 1915 en zeer  
godvruchtig overleden te Lemberge, den 9 April 1946,  
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Zij was Derde Ordellinge van St Franciscus.

Mijn God, gij weet hoe ik van af mijn prilste jeugd  
U gezocht heb in de rechtzinnigheid en den eenvoud  
van mijn hart; Uwe geboden waren het voorwerp van  
mijn gedurige overweging; mijn eenige betrachtning  
was U in alles te believen door het volbrengen van  
Uwen H. Wil; en nu kom ik tot U met het vast be-  
trouwen uit uwe handen te ontvangen de kroon der  
eeuwige vergelding.

O Maria, hemelsche en lieve Moeder, mijn hart heeft  
u altijd bemind, mijne oogen zochten immer uw beeld te  
ontmoeten, uw rozenkrans was mijn troost; nu zijt Ge  
ook voor mij de Deur des hemels.

Zeer geliefde Ouders, Broeders en Zusters, weent  
niet over mij als over een doode. Ik leef in den hemel  
met het koor der maagden bij Jezus dien ik uit geheel  
mijn hart op aarde bemind heb. Geen aardische vreugde  
heeft mij ooit van Jezus kunnen scheiden; maar ieder  
dag vond mij sterker en inniger aan Hem gehecht.

"Mijn God en mijn Al., (H. Franciscus.)

Drukkerij Jacobs, Kloosterstraat 58, Melle. Tel. 92027