

Gij hebt ons, o Heer, in deze beproeving het hart
diep gewond; maar dit troost ons : wij weten dat
Gij, die ons slaat, onze Vader zijt. H. Aug.

†
TER ZALIGE GEDACHTENIS
van Mevrouw

Maria - Elisa VAN DAMME

Echtgenootte van Mijnheer

Raymond Matfhys,

geboren te Ste Maria-Oudenhove den
19 December 1894, en godvruchtig overleden te
Deftinge den 6 Maart 1937,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

De Heer had haar een schoone ziel geschonken :
zij was oprecht van harte, vriendelijk en minzaam
van karakter, goed en mild voor de noodlijdenden.
Daarom was iedereen haar genegen.

God beproefde haar door een droevige en pijnlij-
ke kwaal, gelijk het goud in den smeltoven... doch
gesterkt door haar levendig geloof en haar kristene
hoop, was ze op haar lijdensbed een voorbeeld van
wonderbaar geduld, christene gelatenheid en onder-
werping aan den wil des Heeren. Haar laatste
dagen vooral waren dagen van bittere smarten,
doch nooit opende zij den mond om te klagen.
Haar woord was steeds : «Alles zooals 't God be-
lieft!», diep overtuigd dat God haar de kroon des
Hemels zou schenken na de beproeving.

Duurbare Echtgenoot, teergeliefd Kind, Broeders,
Zuster en Bloedverwanten, troost U bij mijn heen-
gaan door de gedachte dat ik tot een beter leven
ben overgegaan. Hebt dank, gij vooral die mij met
uw liefdevolle zorgen en opofferingen dag en nacht
hebt bijgestaan.

Bidt allen veel voor mij, in afwachting van een
gelukkig en eeuwig wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.

Druk. Pieraert, Brugstraat, Geeraardsbergen