

En gij, weest bereid, want op het uur dat ge niet denkt,
zal de Zoon des menschen komen' Matth. V. 14.



Wees in uwe gebeden indachtig

de ziel van Mevrouw

Maria - Melanie VAN DAMME

echtgenootte van Mijnheer

Karel-Lodewijk Van Gansbeke

geboren te Michelbeke, den 16 Juli 1879 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te Zottegem. den 13 Januari 1941,

Het is geschied gelijk het den Heer liefd heeft, de
naam des Heeren zij gebenedijd. Job.

God heeft haar onverwachts tot zich geroepen; maar
het is eene goede voorbereiding tot den dood met chris-
tene opoffering de plichten van zijn staat te kwijten.
Zalig die in den Heer sterven, hun werken immers vol-
gen hen.

Beminde echtgenoot, mijne duurzame kinderen, dank
voor uwe beste zorgen. Allerpijnlijkst valt onze scheid-
ding, we waren zoo gelukkig te zamen; doch troost U.
Wat ik geloofde op aarde aanschouw ik nu in vollen
luister en bezit ik in onvergankelijke heerlijkheid. Eens
toch zal de Heer U bij mij met vreugde terugbrengen
voor alle eeuwigheid. Blijft mijn aandenken trouw be-
waren en vergeldt wat ik voor u gedaan heb, door
vurige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P.

Sottegem, dr. " De Beiaard „ Haegeman-Cousy.