

Die er velen onderwezen hebben in de wegen der
gerechtigheid zullen blinken in alle eeuwigheid.

Dan. XII 13

ZALIGE † GEDACHTENIS

van de

Eerwaarde Zuster STEPHANIE

in de wereld Juffrouw MARIE VAN DAMME,
geboren te Lebbecke, den 28 September 1879,
in het klooster der Zusters Josephienen.
te Wynkel, getreden, den 25 September 1901,
gekleed, den 1 Januari 1902,
geprofest, den 3 Februari 1903,
overleden te St. Maria-Lierde, den 18 Mei 1946,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Er is geen grooter waardigheid dan Jesus-Christus te dienen.
H. Ambrosius.

Hare heilige roeping volgende verliet zij de wereld om den Heer te dienen gelijk de Heiligen, in arbeid en vermoeienis, in waken en zelfverloochening.
Thomas à Kempis.

Zij droeg eene bijzondere zorg voor de opvoeding der kinderen aan wie zij van hun eerste jeugd God leerde kennen en beminnen. Ontelbare kinderzielen heeft zij, gedurende 43 jaren, gericht in het goede en hen den weg der gerechtigheid aangewezen. Zij ijverde voor het werk der H. Kindsheid en werkte voor den luister van Gods huis.

Onverwachts sloeg het uur der dood.

Met recht mocht zij tot God in het oordeel zeggen : ik heb U verheerlijkt op aarde, ik heb Uwen Naam geopenbaard aan de menschen, en heeft dan ook die zoete stem mogen hooren : « Kom, mijne Bruid, en ontvang de kroon des levens die de Heer voor u bereid heeft ».

Duurbare Oversten en Medezusters, beminde Familie, gedenk u mijner in uwe gebeden.

En gij, mijne duurzame oud-leerlingen, aan wie ik het « Wees-Gegroet » heb geleerd, bidt nu ook voor mij.

Orig. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.