

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

Marie-Judith VAN DAMME

echtgenoot van

OMER DAUW

geboren te St Martens-Lierde den 4 November 1873,
en overleden te Nederbrakel, den 28 Mei 1940.

Alles is geschied gelijk de Heer het gewild heeft :
dat zijn heiligen Naam gezegend zij. (Job. IV 27.)

Pijnlijk zijn niettemin én de dood dezer vrouw én de omstandigheden waarin alles is geschied. Nu voelen wij nog beter dat de aarde voor den mensch geen vaste woonplaats is, maar een ballingschap... een duisternis waarin de mensch ronddwaalt en waarin alleen het licht van ons heilig Geloof klaarte brengt en zekerheid.

Gelukkig de mensch die het lijden van dit korte leven kan vergelijken met de oeiendigheid van den toekomstenden luister die ons geopenbaard zal worden. Gelukkig de mensch die kan getuigen : " ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan vol-eind en mijn geloof bewaard ; nu staat mij te wachten de kroon der rechtvaardigen welke mij voorbestemd is en die God, als rechtvaardige Rechter, mij schenken zal op dezen dag. "

Duurbare Echtgenoot en Familie, éene gunst vraag ik u : vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quad.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt