



† BID VOOR DE ZIEL †

van Juffrouw

MARIE-JULIE-AIMÉE VAN DAMME

GEMEENTE-ONTVANGSTER

Ontvangster der Commissie van openbaren Onderstand

Lid van de Confrerie van het H. Hart van Jezus.

*Geboren te Ste-Maria-Lierde, den 19 Februari 1868,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Gendbrugge
den 25 Augustus 1934.*

Versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden



Onze roem is deze : de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods en niet in vleeschelijke wijsheid maar in Gods genade hebben gewandeld.

Van af hare jeugd leerde zij den Heer kennen en zijne geboden onderhouden. Goed van inborst eerlijk, werkzaam en vriendelijk, won zij eenieders achting en liefde. Met eene nauwkeurige zorgvuldigheid vervulde zij de plichten van haar ambt tot eenieders voldoening.

Zóó haar leven, zóó moet ook haar afsterven geweest zijn. De dood vondt haar bereid en zal voor haar den ingang van den hemel en het begin der eeuwige en onuitsprekelijke zaligheid geweest zijn.

Duurbare *Broeders en Bloedverwanten*, de goede God heeft een einde aan mijne kwellingen gesteld en mij tot zich geroepen. Troost u, van hierboven zal ik u helpen en beschermen totdat ge met mij u opnieuw zult mogen verheugen. Blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne Zaligheid 300 dag afl..

.....

Druk.— O. Schautteet- & Zonen Sottegem