

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



ZALIG AANDENKEN

van

Mevrouw Marie-Louise Van Damme

echtgenoot van

Mijnheer Remi DE GEETER

geboren te Ste Maria Lierde, den 19 Augustus 1868 en
er godvruchtig overleden, den 25 April 1942,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De moeder die hare kinderen goed opbrengt zal er zich over verheugen gedurende haar leven en er zich niet over bedroeven in het uur der dood.

Zij heeft wel gewaakt over haar huisgezin en heeft haar brood in ledigheid niet geëten; ook was ze een engel van geduld en godsvrucht, getrouw en ieverig in den dienst van God. Hare goede inborst en de rechtheid van haren handel deden haar de achting van iedereen verwerven.

Bewaart in u de vrees des Heeren ook in uwe hooge jaren en hoopt op Zijne barmhartigheid; dan zal uwe belooning niet uitblijven. (Eccl XI, 6-8.)

Met groot geduld en onderwerping heeft zij de pijnlijke uren doorstaan die weinigen te lijden hebben, overtuigd dat God haar dan ook niet verlaten had.

De rechtvaardigen leven eeuwig; hun belooning is bij den Heer. Daarom zullen wij uit Gods hand de schitterende kroon ontvangen. (Eccl.; V; 15-16.)

Mijn duurzame echtgenoot, ik bemin u en al mijn kinderen toch zoo zeer; wees mij allen indachtig in uw gebeden; eens zien wij elkaar weer in de glorie van den Heer die ook de onze zijn zal! Blijft daarom getrouw aan God; zoekt en bemint Hem; dat is wat ik u allen nog te zeggen heb.

Gij allen, familieleden, bloedverwanten, hebt dank voor uw zorgen. Bidt voor mij.

Uitg. Wed. Suys, Ste Maria-Lierde.