

Wie God vreest moet de dood niet vreezen,  
want zij zal hem eene bron van geluk zijn.

Eccl. I. 13.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Pieter, Lodewijk VAN DAMME**

weduenaar van wijlen Mevrouw

**Marie Plasschaert**

Gemeenteontvanger van S<sup>te</sup>-Maria-Lierde sedert 56 jaren, Ontvanger van 't Weldadigheidsbureau sedert 54 jaren, vereerd met het Burgerlijk Erekruis van 1<sup>ste</sup> klas en met de Herinneringsmedalie der regeering van Z.M. Leopold II.

*Lid der Confrerie van het H. Hart.*

geboren te S<sup>te</sup>-Maria-Lierde, den 22 April 1837  
en aldaar godvruchtig overleden, den 29 Juni 1906  
Voorzien van de HH. Sakramenten.



Dat God mijne daden wege in de schaal der rechtvaardigheid, en dat Hij de eenvoudigheid mijns herten kenne. Job. XXXI. 6.

Ik weende om de bedrukten, en mijne ziel had medelijden met den armen. Job. XXX. 25.

Er is geene gelijkenis te maken tusschen het lijden van dit leven en de glorie die eens in ons zal veropenbaard worden.

H. Paulus. Ad Rom VIII 18.

In vrede zal ik slapen, en eene volkomene rust genieten, want gij, o Heer, hebt mij op eene barmhertigewone wijze in de hoop bevestigd. Ps. IX. 9. 1

Mijne kinderen, vergeet uwen vader niet, denkt aan zijn lijden en aan de zorgen die hij voor u gehad heeft.

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus. 100 d afl.

Druk. Ern. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen