

Het is geschied, zooals het den Heer heeft be-
haagd. De naam des Heeren zij gebenedijd. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zoé HERREGODS,

geboren te Delftinge den 4 Augustus 1892, en god-
vruchtig overleden den 18 April 1939, in de Kliniek
te Jolimont, versterkt door al de laatste Heilige
Sakramenten.

*Hij was een deftig man, rechtvaardig in zijn
handel en wandel. Hij sprak niet dan met wijsheid
en de wet van goedaardigheid was zijne taal.*

Prov. XXI, 26.

*De Heer heeft hem in zijn laatste levensdagen
den kelk des lijdens tot den bodem doen ledigen,
doch, indachtig zijnde dat de kwellingen voor ons
voordeel en weldaad worden, wanneer wij ze met
volmaakte overgeving aan Gods wil aanvaarden,
heeft hij alles met stichtende verduuldigheid ver-
dragen.*

H. Vincentius.

*Duurbare Echtgenoot, Moeder, Zusters, Broe-
ders en Bloedverwanten, nog had ik niet gedacht
van U te moeten scheiden: het is mij toch zoo hard
U te moeten verlaten. Vaartwel, troost U en stelt
uw betrouwen op God, want Hij slaat niet of Hij
zalft. Ik dank U vooral, lieve Echtgenoot, voor de
liefdevolle zorgen waarmede gij mijn lijdensbed
hebt verzacht. Bidt voor mij en tot wederziens in
den Hemel.*

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.