

Is de avond gevallen waag het niet u een nieuwen morgen te beloven. Wees dus altijd bereid.

Thom. a Kempis.

Gelukkig is het leven der ware kristenen eene gedurige voorbereiding tot de dood.

H. Paulus.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van

Mevrouw SOPHIE VAN DAMME

Weduwe van

Mijnheer Petrus MEULENYZER

geboren te Ste Maria-Oudenhove, den 24 Februari 1867
en er godvruchtig overleden den 15 Juni 1939.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Hervormden.

Zij was lid van de verscheidene godvruchtige
genootschappen der parochie.

Duurbare kinderen ik heb u van jongs af het Onze Vader geleerd en zoo dikwijls hebben wij samen in den stillen huiskring gebeden. Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel. Dat gebed blijft waar, ook bij mijn schielijk heengaan. God wil dat ik heenga, en Hij weet best waarom, maar dat willende blijft Hij "Onze Vader". O weest sterk genoeg om dat gebed te oïden ook nu.

Zoo dikwijls knielden wij samen neder aan de H. Tafel en ontvingen ziels gelukkig dien God die nu mijn loon is. Gaat voort tot Hem en Hij zal U tot troost en sterkte zijn.

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, gediensstig voor eenieder, onberispelijk in haren handel en wandel verwierf zij de achting en de genegenheid van allen die met haar omgingen. Met recht mogen aan haar de woorden van de H. Schrift toegepast worden: "Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn geweten, dat ik in eenvoudigheid des harten geleefd heb. Ik heb den goeden strijd gestreden, mijne loopbaan voltrokken, het geloof bewaard: met betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid".

Bemide kinderen, bloedverwanten en vrienden. Troost u. In den Hemel zien wij elkander weder. Toont mij voortdurend uwe liefde met veel voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Uitg. J. Eeckhout-Van Damme, S. Maria-Oudenhove.