

De dagen onzes levens bereiken gewoonlijk maar zeventig jaren ; indien de sterksten tachtig jaren leven, het overige is niets meer dan kwelling en pijn.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

STEPHANIE VAN DAMME

weduwe van Mijnheer

Sixtus Vanden Bossche

gebore te Steenhuyse-Wijnhuysse den 15 Mei 1854
en er in den Heer ontslapen den 25 Juni 1936,
versterkt door de Rechten onzer Moeder de H.Kerk

Zij was eene zeer teedere moeder, en de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die zij haren God verschuldigd was.

De zoetste vertroosting die men meedraagt in het graf, is de overtuiging als eene onberispelijke echtgenoot, als eene oprechte en getrouwe vriendin, eene teedere en toegenegen moeder te hebben geleefd en aan zijne kinderen duurzame lessen en christene deugden ten erfdeel te laten.

Maria houdt zich niet tevreden hare dienaars in hunne laatste uur bij te staan, zij komt hunne ziel te gemoet.

Denk aan het eeuwig leven, verhef uwe oogen en beschouw onophoudelijk Dengene die in den hemel heerscht, want het leven zal u niet benemen, maar in een beter veranderd worden.

Vaarwel dierbare kinderen, kleinkinderen en familie ; hebt dank voor uwe goede zorgen en teedere liefde, ween niet over mijn afsterven, weldra zien wij elkander weder in den hemel. Gedenk mij steeds in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn vertrouwen

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.