

Maria is ons leven in dit ballingsoord en wordt onze zoetheid in de uur des doods met ons kalm en gelukkig te maken.

H. Lig.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**Virginie VAN DAMME,**

weduwe in 1<sup>e</sup> huwelijk van wijlen Mijnheer

**FRANCIS DE SMET,**

echtgenoot van Mijnheer

**VITAL DE POORTER,**

*geboren te Delftinge den 4 April 1851 en aldaar*

*overleden den 24 Augustus 1927. Voorzien van al de*

*H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk.*



Zij wandelde in de eenvoudigheid des herten, vreesde God, en verwijderde zich van het kwaad, omdat zij noch dag noch uur kende. Zoo is hare dood niet onvoorzien geweest en voor haar is vervuld geworden deze troostende woorden van den H. Geest : Die den Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn uiterste en God zal haar zegenen op den dag harer dood.

O Heer, ik heb mijn betrouwen in U en in Maria gesteld ; ik zal in mijn hoop niet bedrogen worden.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, klein-kinderen en familieleden, vaartwel en weest mijn ziel indachtig. Ik dank U voor uwe teedere zorgen en zal voor U bidden in den Hemel.

Zoet Hert van Maria, weest mijn toeyvlucht.

300 d. aflat.

R.

I.

P.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 12478.