



Uw wil geschiede, o Heer, op aarde als in den Hemel. Hij was een brave en werkzame echtgenoot. De edele gevoelens van zijn harte maakten hem eenieders vriend. Hij was ook een dappere soldaat, geacht van oversten en wapenbroeders. Hij is gevallen, slachtoffer van zijnen heldenmoed.

't Is beter te sterven op het slagveld, dan te moeten leven midden een bedorven volk en op de puinen onzer heiligdommen. *Mac. IX. 10.*

Met de wapens in de hand en het geloof in het hart, heeft een soldaat niets te vreezen.

S. Bernard.

Zijne ziel was aangenaam aan God; 't is daarom dat hij ze zoo vroeg van de ellenden der wereld verlost heeft. *Sap. IV. 14.*

GEBED.

Goede Jezus, wiens bermhertigheid geene palen kent, zie medelijdend neder op uwen dienaar. Moeste hij nog lijden, dat uw Heilig Bloed, voor hem gevloeid, zijne ziel reinige, en dat uwe Vaderhand hem binnenleide in het heil der Hemelzalen.

Heilige Maagd, heb medelijden met die mal-kander beminden en nu gescheiden zijn; heb medelijden met die weenen, geef hen hoop en vrede.

Hij ruste in Vrede.

