

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik verrijzen zal ten jongsten dage. Job.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van

MATHILDE VAN DOOREN

echtgenoot van wijlen

BENJAMIN DE TURCK

geboren te St.-Jans-Hemelveerdegem den 24 Juli 1847 en godvruchtig overleden te Godveerdegem den 18 October 1925,

versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden

Lid van de Broederschappen der vereenigde Gebeden en van den A. Xruisweg.



Verdwänen is de vreugd van ons hart,... ons geluk is veranderd in rouw,... de kroon van ons hoofd is neergevallen... (Klaaglied V. 16)

Genadige God ! Gij gaaft ons een moeder rijk aan deugden ; sterk van geloof, medelijdend van harte, voorzichtig in haar omgang, eenvoudig en rechtzinnig in haar doen en laten. «Gij, Heer, kent mijn menschlievendheid, daarom hoop ik op Uw woord : « Wat gij deedt aan de minsten der mijnen in Mijn naam, is aan Mij zelf gedaan ! »

De zielen der gerechtigen zijn in Gods handen, en de kwelling der dood kan hen niet verschrikken : Zij zijn in vrede.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, troost u en onderwerpt u aan Gods Wil : volgt mijn voorbeelden na, helpt en bemint elkaar gelijk gij van uwe ouders gezien hebt, blijft op deugd u gronden opdat wij eens samen mogen gelukkig zijn bij onzen betreunden vader in den Hemel.

Bloedverwanten en Vrijden, gedenkt u mijner.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Barmhertige Jezus leef haar d'eeuwige rust. 300 d.
H. Maria, H. Jozef, bidt voor mij. 100 dag. afl.*

Druk. — De Keyser & Schauteet Sottegem