

Heer, Gij hebt mij geroepen, ik ben hier.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

BLONDINA VAN DORPE

weduwe van Mijnheer

LEONARDUS DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel, den 11 Augusti 1845 en
aldaar overleden den 2 Juni 1914.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hare wegen waren vreedzaam, zij was ongeveinsd
en rechtzinnig van herte, vreesde God en vluchtte
het kwaad.

PROV. III, XVI.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam; maar ik heb ze verduelig verdragen om
uwentwille, wetende dat dezen die in droefheid
zaaien, in vreugde zullen maaien.

De rechtvaardigen zullen gaan in het eeuwige
leven.

MATH. XXV.

Vaartwel, lieve Kinderen en Familie, ik ben aan
uwe zorg onttrokken, maar niet aan uwe liefde, ik
bewaarde de zoete herinnering van uwe verkleefdheid
en van de vertroosting die ik in uw midden
genoten heb.

Bidte voor mij en blijft steeds in het goede
volharden, zoo zien wij malkander weer.

Mijn Jezus bermhertigheid. *(100 dag. afl).*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.