

God had hem ons gegeven. Hij heeft hem
ons ontnomen. Zijn heilige naam zij gebene-
dijid.



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van

LÉON VAN DORPE,

teergeliefd zoontje

van Jozef en Marie Weyme,

geboren te Wannegem-Lede, den 27 Juli 1932

en aldaar aan de liefde zijner ouders ontruikt,

den 20 Januari 1933.

De hoop, de vreugde van ons huis,
't Lief kindje, onz' kroon en liefdeschat
Al wat ons harte dierbaarst had
Fust zielloos daar nu, onder 't kruis.

God peilt de diepte van de smert
God die ons weenend bidden zag
Als 't zieke kind te klagen lag,
Hij weet wat ons ontnomen werd!

Wie kende een zoo bevalig kind
Met Eng' lenspraak die 't hart bewoog,
Met gansch zijn ziel en geestig oog?
Nooit Engelken wierd zoo bemind!

Ja! 't was een Engel voor den Heer!
Gezegend die ons 't kindje ontnam.
Tot Hem van wien ons alles kwam
Keert vroeg of laat, ook alles weêr.

R. I. P.

Drukk. C. Walters-Verzele, Kruishoutem.