

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

LUCINA VAN DORPE

echtgenoot van

RAYMOND FLAMÉE

geboren te Hillegem den 13 Juni 1880 en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel den 15 September 1943,  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Zij was eene goede echtgenoot en teedere moeder; en de liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde niet uit die zij aan God verschuldigd was,  
(H. Greg. Naz.)

Zij morde niet tegen God omdat Hij haar beproefde, maar zij heeft haar lijden met voorbeeldige verduldigheid verdragen, deze troostelijke woorden van den Heiligen Augustinus indachtig: "De verduldigheid in het lijden is eene onuitputtelijke bron van genade, het zekerste teeken van zaligheid en de rechtste weg naar den Hemel."

Maria is ons leven in dit ballingschap, en zij wordt onze zoetheid in het uur van den dood met dezelve rustig en gelukkig te maken. (H. Alph.)

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, Broeders en Zusters, gaarne had ik nog vele jaren in uw midden verbleven doch de Heer heeft er anders over beschikt; zijn Heilige Wil geschiede; hebt dank voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen, blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Bid de vier akten,

12 j. afl.

---

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt