

Ik verzoek de hulp der gebeden van allen die mij  
gekend en bemind hebben (H. Eph.)



**BID GOD VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**MARIA-CELINA VAN DORPE**

echtgenoot van

**PIERRE-JOANNES CREAMERS**

geboren te Huysse den 22 Juni 1877 en godvruchtig  
overleden te Bevere-bij-Audenaarde den 10 Maart  
1929, versterkt door de laatste HH. Sacramenten

Heer, ik heb droevige dagen en ellendige nachten  
geteld; ik heb rondgezien en geene hulpmiddelen  
gevonden; ik heb gezocht en niemand kon mij hel-  
pen. Waarom was mijne ziekte ongeneesbaar? Om-  
dat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen heili-  
gen Wil. De naam des Heeren zij gebenedijd.

Zalig is de mensch die groote beproevingen uit-  
staat, omdat hij na de beproevingen de kroon des  
levens zal ontvangen, die God beloofd heeft aan  
dezen die Hem beminnen. (H. Jac. I 12).

Geliefde echtgenoot, duurzame kinderen en bloed-  
verwanten, troost u over mijn afsterven, en dat uwe  
liefde en genegenheid jegens mij zich nog meer  
openbare met mij indachtig te blijven in uwe gebe-  
den en goede werken.

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus. (100 d. aff.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Akt van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 quad.)

**R. I. P.**