

O Maria, tot U roepen wij ; zuchtend en we-
nend in dit dal van tranen. Salve Regina.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

MELANIE VAN DORPE

weduwe van wijlen

Mijnheer JAN-BAPTIST DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel den 8 December 1840 en
aldaar overleden den 21 Mei 1912,
voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden
Lid der Derde Orde van den Heiligen Franciscus-Xaverius.

Zij was zoo wijs, zoo goed, zoo bezorgd voor
hare kinderen ; met haar verdwijnt het voorbeeld
der christene moeders.

Wij moeten haar niet beweenen omdat zij
gestorven is en het loon harer deugden is gaan
ontvangen, maar omdat wij het onherstelbaar
verlies dat wij gedaan hebben met zoo eene
deugdzame en godvreezende moeder, te zien
verdwijnen niet genoeg kunnen betreuren. H.Hier.

In hare langdurige ziekte, in al haar lijden en
leed, kwam geen zucht of klacht van ongeduld
over hare lippen. Alles offerde zij den Heer uit
liefde tot hem.

Vaartwel, duurzame Kinderen, Kleinkinderen,
Bloedverwanten en Vrienden, volgt steeds mijne
wegen en voorbeelden ; bemint elkander en weest
mij indachtig in uwe gebeden.

O mijn Jezus, barmhertigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove