

Eene eerekroon is de hooge ouderdom, die op den  
weg der gerechtigheid bereikt wordt (Spr 16).



ZALIGE GEDACHTENIS  
van  
**THEOFIEL VAN DORPE**  
echtgenoot van  
**LEONIE DE WEERDT**

geboren te Bevere-Audenaerde den 20 Augustus 1844  
en aldaar godvruchtig overleden den 31 Juli 1924  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zijne krachten namen af, en hij stierf in eenen gelukkigen en hoogen ouderdom (Gen. 25). Zijne intrede in de eeuwigheid blijft gezegend. (Eccl. 1) Want hier op aarde had hij den weg der waarheid verkozen en Gods geboden niet vereten. (Ps. 129). En de dood is niet te vreezen voor den rechtvaardigen, die ze met dankbaarheid en gerustheid aanvaardt uit de hand des Heeren, als het einde der ellenden en het begin der zaligheid. (Lud. Gran.).

Wat schoon en zalig gebruik dagelijks den Rozenkrans te bidden ter eere van Maria, want de godsvrucht tot Maria is het zekerste teeken van zaligheid. (H. Anselm.)

Bemide echtgenoot, wij zijn zoo lang en zoo wel te zamen geweest; nu moet ge wel bedroefd zijn; maar eenmaal zullen wij ons in den Hemel terugvinden; dan zal uw hert blijde zijn en niemand zal u we vreugde ontnemen. En gij, mijne geliefde kinderen, eert en bemint uwe goede moeder al de dagen van haar leven; vergeet uwen vader niet in uwe gebeden en dat God u zegene en u beware.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)