

Goede Jesus, Bermhertigheid.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Adeline Vandriessche,

echtgenoot van

Albert Vanderstricht

*geborente Everbeke St Jozef, den 1 Januari 1883
en aldaar overleden den 25 November 1919.*

Bediend van de HH. Sakramenten.

De kunst der heelmeeesters, de vurige begeerten mijner nabestaanden en de gebeden die zij voor mij deden hebben mij niet genezen. H. Greg. Naz.
Ziet, waakt en bidt: Gij weet immers niet wanneer het tijd is, noch wanneer de Meester komen zal, late, te middernacht, met het kriecken van den dag of in den morgen. En hetgeen ik zeg tot u lieden, dat zeg ik tot u allen: Waakt!

Marc. XIII.

Die den Heer vreest, zal voor niets schrikken en geene benauwdheid voelen: omdat God zijne hoop is. Zalig is de ziel van dezen die God vreest.

Allerliefste ECHTGENOOT, het voorwerp uwer hoop en uwer zorg is u uit uwe handen gerukt in den bloei van haar leven, uwe droefheid is groot maar onderwerp u aan den ondoorgrondbare oordeelen van God hoe droefig zij ook moge schijnen. Bedroef u niet gelijk deze die geene hoop hebben. Leer ons dierbare KINDEREN in alle gerechtigheid leven. God beminnen, Hem loven en gebenedijden in alles, zij zullen uwe vreugde en troost zijn.

O God wees hun steun en hun troost!

O Maria toon u huone Moeder!

H. Bas. Thess. IV. Oit 59.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonckt,