



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
ALFONS VAN DRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw Elmyre LINTHOUD

geboren te Aalst op 24 Maart 1905 en overleden te
Brussel in het St Elisabeth-hospitaal op 24 April 1949,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere vrome
genootschappen; Schatbewaarder van de Merode-Kring

De betreurde overledene is een man geweest naar
God's hart : een edel mens met een levendig geloof,
een onwankelbaar Godsvertrouwen en een warm
en trouw hart.

God had hem in dit leven veelvuldig en zwaar
beproefd : in zijn dierbaarste naastbestaanden, welke
hem de een na de andere werden ontrukkt ; en laatst
nog in zijn eigen sterke lichaam, ondermijnd door
een genadeloze ziekte.

Zijn ganse leven heeft hij gewijd aan hen die aan
zijn zorg waren toevertrouwd : zijn geliefde vrouw en
kinderen ; voor hen heeft hij rusteloos en onbaat-
zuchtig gearbeid ; voor hen had hij alles veil : ook
het offer van zijn gezondheid en van zijn leven...

Op een zonnigen morgen is zijn ziel heengevloten
om in het eeuwige Licht het eeuwige paas-halleluja
aan te heffen. Zijn lichaam werd aan de aarde toever-
trouwd, maar zijn aandenken zal in ons levendig blij-
ven als een lichtend spoor dat wijst en voert naar God!

Vaarwel, beminde Vrouw, Kinderen, troost U.
Vaders zegen blijft U bij. Hebt dank voor uw zorgen
gedurende mijn ziekte. Blijft elkander liefhebben en
bidt tot lafenis van mijn ziel

Besten Broers, Zusters, Schoonouders, Schoonbroers,
Schoonzusters en Familieleden, vaarwel ! en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN !

De Familiën Van Driessche en Van Kerckhove ;
De Familiën Linthout en Buyle,

*zeer ontroerd door uw bliken van
deelneming danken U van harte.*