

Ontnaam de dood mij uit uw midden,  
Vergeet mij nooit als gij zult bidden!



BID VOOR DE ZIEL

van

**Charles-Louis VANDRIESSCHE,**

weduwenaar van

**Prudence MONJOUR,**

*geborente Everbeke St-Jozef den 11 April 1862  
en aldaar overleden, den 8 Januari 1915.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Zalig is hij die den Heer zal bereid vinden, als  
hij zal komen om hem te oordeelen. **MATH 11.**

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde  
God en week af van het kwaad. **TOB. 1**

Ik vraag de gebeden van allen die mij gekend  
en bemind hebben, want de oordeelen van God  
zijn anders dan die der menschen **H. ERN.**

Lieve kinderen, vaartwel... al ben ik van uw  
aanschijn weggerukt, toch leeft gij in mijn hert,  
prent mijne zalige lessen in uw geheugen. Be-  
wandeld de baan van eer en deugd, ondersteunt  
elkander en gij allen bloederwanten en vrienden  
weest mij gedachtig in uwe gebeden.

O Jesus zoet, in uw barmhertigheid,  
Verleen zijne ziel de eeuwige zaligheid.

**R. I. P.**

Everbeke, druk. Depessemier.