



ZALIG AANDENKEN

aan een vurig Kruistochtertje

Marie-Louise Van Driessche,

dochtertje van JULIANUS

en van PHILOMÈNE VANHEUVERS WYN.

geboren te Audenaerde den 16 October 1913, aldaar god-
vruchtig overleden den 29 December 1926, versterkt
door de HH. Sacramenten.

O zuivere ziel, gelost uit 's werelds oude ellende,
Wat liet gij ons bedroefd; niet in uw groot geluk,
Maar omdat niemand ooit een braver kind 'n kende
Als gij waart, daarom weent ons herte en is 't in druk.

Gij waart een zoete troost voor ons, die weinig weten
Wat troost is, in dit dal van tranen! God weet hoe
Wij mochten 's avonds, soms een uur rond u gezeten,
Den hemel smaken op deze aarde, slavens moe!

Gij zijt ons afgepakt, ons laatste kind! Te zamen
Bezien wij nu elkaar en vragen: Is dan ook
De troost der armen met geen beter naam te namen
Als ander tijdelijk goed: een schaduw en een rook?

Doch neen! Gij zijt daarheen daar schaduw is noch
[logen,
En waar SUZANNE ging: gij zijt ons voorgegaan:
Wij volgen, volgen vast en trachten, onbedrogen
De baan te houden die ge ons wijst: de hemelbaan.

U daar in ons gedacht, nog biddende aan te spreken,
Te hooren en te zien, alsof ge bij ons waart,
Zal troost zijn, is dat iets het scherpe zweerd kan
[breken,
Dat in ons herte steekt, sinds uwe hemelvaart!
G G.

O Maria, Koningin van den kruistocht, geleid hare
ziel tot Jesus, Dien zij zoo gaarne ontving.