

Tenzij het niet nuttig en heilzaam ware voor onze
ziel, te lijden en gekweld te worden in deze wereld,
dan zou Hij het niet laten geschieden, God, die ten
hoogste goed en rechtvaardig is op al Zijn wegen.



THOM. A KEMP.

BID VOOR DE ZIEL

VAN

RENE - JAN VAN DRIESSCHE

echtgenoot van

Marie-Stefanie De Schepper,

geboren te Lokeren den 25 Oktober 1901, aldaar
godvruchtig overleden, den 14 Mei 1937.

VERSTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN.

*Lid van den Bond van het H. Hart,
der broederschap van de H. Barbara,
en van den Wekelijkschen Kruisweg.*

Ach, twee onnoozele schaapkens, 'k laat
u vaderloos in 't leven ;
wie zal er nu, zoo vader deed,
u hulp en bijstand geven ?

g' Hebt moeder nog, die mij bemint,
die u bemint zoo teeder ;
weest Gij, o God, aan haar en hun
een steun en toevlucht weder.

O Kinderkens, o Vrouwe lief,
vaartwel nu ; eens na dezen
zal 't geene droefnis, droefnis meer
maar altijd samen wezen !

NAAR G. G.

Gelijk een kind zichzelf niet verzorgen kan, maar
opblijkt tot zijne moeder en weent, tot zij zich zijner
erbarmt, zoo hopen wij op U, o Heer ! H. MACHAR.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijne ziel
en mijn leven. 300 dag. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dagen aflaat.

Drukkerij Weyn Pauwels, Sinani.