

Bid voor  de ziel

VAN

Victor VANDRIESSCHE

*Geboren te Everbeek, den 1 December 1892
en aldaar schielijk overleden den 2 April 1937.*

Welhaast zal het hier met u gedaan zijn; zie maar eens hoe uw zaken staan: heden leet de mensch en morgen is hij verdwenen. En is hij uit het oog verdwenen, dan is hij ook weldra uit het hart.

O botheid en dwaasheid van het menschelijk hart dat alleen aan het tegenwoordige denkt en het toekomstige niet beter voorziet!

Gij moet in al uw werken en gedachten u zoo gedragen, alsof gij heden sterven moest

Indien gij heden niet bereid zijt, hoe zult gij het dan morgen wezen?

De dag van morgen is onzeker; en wat weet gij of het voor u morgen zal worden?

Zalig hij die altijd het uur van zijn dood voor oogen heeft, en zich alle dagen voorbereidt op het sterven.
Nav. Chr. eerste boek 23 I II

— GEBED —

Neig, Heer, uw oor naar onze gebeden, waardoor wij uw barmhartigheid ootmoedig afsmeeken, dat gij de ziel van uw dienaar aan welke Gij bevolen hebt uit deze wereld te scheiden, in het verblijf des vredes en des lichts moogt doen wonen en haar deelgenoot geliefte te maken van uw heiligen. Door onzen Heer en

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 quard, all.

Everbeek druk, Depessemier-Vanderdonck