

Geboren te Erpe, den 15 Maart 1865 en alhier godvruchtig in den Heer ontslapen, den 5 December 1935, voorzien van de Rechten onzer Moeder de
H. Kerk.

De betreurde overledene was een overtuigde katholiek, zachtmoedig, vol rechtvaardigheid en kristene liefde, mild jegens den armen, zyn zeden waren deze der goede oude tijden. Hij beminde God, zyn priesters en zyn kerk, was standvastig en onwankelbaar in zyn geloof en kloeke voorstander van recht en goed. Hij beminde innig zyn vrouw. God gaf hem de liefde, de bezorgdheid en 't gezag van een goede vader. Dat zyn zegen over u blijve want dat is de steun van 't huis der kinderen

WIJZE EN OPRECHTE BURGERSVADER, stond hij in ieders achting. Hij heeft wijs en vreedzaam bestuurd en zoo voor 't openbaar nut, als voor 't welzijn van den bijzondere, vele diensten be-
wezen en bewerkt.

Dierbare echtgenoot, gij die mijn zedelijke en lichamelijke smarten hebt gevolgd en gedeeld, heb dank voor uw trouwe grenzelooze liefde en zorgen. Mijn afsterven doet u bittere tranen storten. Dat de vrede waarin ik gestorven ben, uw droefheid stelp.

Vaartwel, beminde kinderen, eert uw Moeder, bemint elkander, gij die mij op mijn lijdensbed zoo dienstvaardig hebt bijgestaan, dank voor uw genegenheid, weest mij indachtig in uw gebeden, en ook gij beminde bloedverwanten, gedenkt u mijner.

Goede Kristenen van ERPE, gaat recht op de baan van het goede, steunt op God, bidt voor mijn onsterfelijke ziel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr.)

Edgard Noël, Erpe.