

De ouderdom is een eerekroon, te vinden op de paden der gerechtigheid. Spreuken XVI: 31.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Joseph VAN DROOGENBROECK

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Sophia VAN SCHUEREBEEK

Lid van den Bond van het B. Hart,
van de Voortplanting des Geloofs
en andere godvruchtige Genootschappen,
geboren te St-Martens-Bodegem, den 22 Juni 1860,
aldaar godvruchtig overleden, den 31 Mei 1942,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was waarlijk goed en vol zachtmoedigheid, en oefende van zijne kindsheid af alle deugden. Hij beminde God en zijnen Schepper, zijn geloof was altijd levendig en in zijn laatste uur was Jezus al zijn troost en hoop.

Zijn gemoedelijke rondborstigheid en rechtzinnige vriendelijkheid wonnen hem het vertrouwen en de achting van eenieder. Zijn afsterven wordt algemeen betreurd en zijn aandenken zal in zegen bewaard blijven.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, het uur van scheiden is gekomen. Hebt dank voor uwe teedere zorgen gedurende mijn lijdensdagen. Steeds waart gij aan mijn ziekbed om mij te troosten en te helpen. Wij blijven vereenigd in liefde en gebed. In den hemel zal ik voor u allen bidden

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel, in den Hemel zien wij elkaar weder. Gedenkt mij steeds in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Wed. Evarist Hellinckx.