

Gelukkig zijn zij, die in den Heer sterven, want zij verlaten het lijden en den arbeid van dit leven om een onveranderlijke rust te genieten. H. Alf.



## BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

# Maria-Dorothea Van Droogenbroeck

Weduwe van Mijnheer

**Joannes-Adolf DE KOSTER**

Lid van de Voortplanting des Geloofs,  
H. Barbara, H. Moeder Anna,  
Lid van den Boerinnenbond,

geboren te St-Martens-Bodegem, den 27 Maart 1872  
en aldaar godvruchtig overleden, den 22 Mei 1945,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Uitgeput van krachten gaf zij zachtjes haar ziel aan haren Schepper weder, in een gezegenden ouderdom, die de kroon van eer is als hij in de wegen der christelijke rechtvaardigheid bewandeld wordt.

De dood is slechts een naam voor de geloovigen. Hij is niets anders dan een slaap, een verhuizing, een overtocht, een rust, een veilige haven en eene bevrijding van de lasten en zorgen des levens.

Komt ter hulp, gij Heiligen Gods, komt te gemoet gij engelen des Heeren ; neemt hare ziel op en brengt ze voor het aanschijn des Allerhoogsten.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, denkt tot wien ik ben heengegaan ; mijn loon zal Hij wezen en uw troost ; door Hem worden wij eensdaags wederom vereenigd. Wat ik van u vraag, het zijn geen tranen, maar wel gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U !  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

---

Ch. Schoukens, grafmaker, St-Martens-Bodegem