

Door vele kwellingen heen moesten wij het rijk Gods
binnentreden. Act. 14.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW
MARIA EUPHRASIA VAN DROOGENBROECK

WEDUWE VAN MIJNHEER
Franciscus Xaverius Van der Hoeven

*geboren te Denderleeuw den 27 September 1872
en aldaar godvruchtig overleden den 22 April 1943
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden*

Als vrome christene heeft zij steeds naar de stem
des Heeren geluisterd, aan Zijne geboden gehoorzaamd
en alles volbracht zooals Gij, o Heer, het haar hadt
bevolen.

Zij was verduelig in het lijden en in de beproeving
wetende dat zij die met Christus lijden ook met Hem
zullen verheerlijkt worden in den hemel.

Het leven is een onafgebroken, pijnlijke strijd waar
vaak den mensch geen verpoozing wordt gegund dan
om te lijden en te zuchten.

Vaarwel, beminde kinderen, kleinkinderen, zuster
en bloedverwanten, mijn ballingschap is ten einde;
dank voor uwe genegenheid en liefderijke zorgen...
troost u, want ik heb eene rampspoedige en ellendige
aarde verwisseld voor een rijk van rust en vrede.
Tot weerziens. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 dagen afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil...
(300 dagen aflat)

Druk. HENRI COUCK-STAEIS, Denderleeuw