

Zie, hier ben ik, Heer; Ge hebt me immers
geroepen. (1 Sam. 3).

Bid voor  de Ziel

van

Mej. Maria-Josephine van Droogenbroeck

dochter van Bernardus & Rosalie Stockmans

*geboren te Pamel den 9 Februari 1900 en god-
vruchtig overleden te Lede den 26 Maart 1938.
versterkt door de HH. Sacramenten.*

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand Gods;
in het uur der dood blijven zij vrij van kwelling.

(Wijsh. 3, 1.)

Ik heb den Heer altijd voor ogen gehad, daarom
zal mijn lichaam rusten met de hoop de verrijzenis.

(Ps. 15, 8).

Onze tegenwoordige kortstondige en lichte ver-
drukking bewerkt in ons een bovenmate uitnemend
en eeuwig gewicht van heerlijkheid. (2 Cor. 4, 17).

Tot U o Heer, heb ik mijn hart verheven; op U
mijn God heb ik mijn betrouwen gevestigd; uwe
vreugde o Heer zal mijn hart vervullen. Ps. 24).

Hoe langdurig en hopeloos onze kwellingen en
lijden ook zijn, ze gaan voorbij en voor hen die lijden
als goede christenen is de beproeving een zegen voor
de eeuwigheid.

Zalig de mensch die uwen Naam liefheeft, o Maria;
heerlijk en wonderbaar is uw Naam en allen die
hem aanroepen zullen in hun stervensuur niet
vreezen (H. Bonav.)

Bemide Vader, broeder en zusters ik verlaat u,
doch eenmaal zien we ons terug voor eeuwig bij den
Heer. Vergeet mij niet in uwe gebeden; ik zal voor u
ook ten beste spreken bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.a.)

DRUKK. BEKAERT, LEDE.