

Laat de kleinen tot mij komen, want het Rijk der
Hemelen hoort hen toe. Math.



ZALIG AANDENKEN

VAN

Philomena Van Droogenbroeck

dochtertje van

Fideel en Maria De Saeger

geboren te Itterbeek den 25 Mei 1929, en aan de
liefderijke zorgen harer ouders ontrukkt te Ukkel,
den 15 October 1933.

Het was een engel, schuld'loos rein,
Door God aan de aard' gegeven,
Ach, de ouders wisten niet hoe kort
Hun lieveling zou leven!

O Moederliefde, o Vadermin!
God kwam u zeer beproeven...
Uw Engel hoort den hemel toe
En mocht hier niet vertoeven!...

Uw kind ging uw ten hemel voor,
Om daar u te verbeiden,
En 't heil dat gij het geven woudt,
Zal 't ginds voor u bereiden!

R.

I.

P.

De begrafenis heeft plaats gehad te Ukkel, op
Dinsdag 17 October. ∞ Eene plechtige Engelenmis
zal geschieden in de St-Ambrosiuskerk te Dilbeek
op Maandag 23 October, om 8 ure.

Drukkerij F Ringoet te Dilbeek