

†

Die den Heer vreest zal gelukkig wezen en op zijn sterfdag zal hij gezegend worden.

(ECCĒ. 1, 13.)

Jesus, Maria, Joseph
geeft dat met U in vrede ruste de ziel
van zaliger

JUSTINA VAN DUPPEN

weduwe van

FRANCISCUS PROOST

geboren te Gierle, den 21 februari 1840, en er godvruchtig overleden den 8 Mei 1909, voorzien van de HH. Sacramenten.

Het lijden en de ziekten verduldig verdragen, veltrekken de kroon, die God ons bereidt in den Hemel. (H. ALF.)

Mijne kinderen, voortaan zult gij mijn aanschijn niet meer zien; mijne loopbaan is geeïndigd. Bemint elkander met eene broederlijke liefde; zijt nooit traag in uwen plicht; weest steeds bezorgd om het goed te doen, niet alleen voor God maar ook voor alle menschen.

(ACT. AP. TIM. ROM.)

Vergeet mij niet in uwe gebeden. Ik zal u in den Hemel blijven beminnen.

(H. GREG. H. JOAN. BERCHM.)

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Turnhout. — Boekdrukkerij Joseph Splichal.