

H. Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL

van

Eerw. Zuster Marie-Cunégonde

(Mejuffer Romanie-Eugenie Van Durme)

geboren te Eksaarde, 7 Juni 1874
in het klooster getreden der Zusters
van Liefde van J.M., te Gent, 8 September 1897
gekleed 14 December 1897
geprofest 15 December 1898
ontsliep in den Heer, te Lokeren in
St. Benedictusgesticht, op het
H. Hartefeest, 24 Juni 1949
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Gans het leven van deze stille kloosterzuster was, in lengte van dagen, een zacht stijgende opgang naar God.

De dierbare overledene bereikte een hoge ouderdom en een verheven graad van deugd. Zij was gediensig, nederig, gehoorzaam, dankbaar, geduldig; zij muntte uit door liefde voor haar medezusters, voor haar familie, de evenmens en God. In alle omstandigheden was zij tevreden met Gods Wil en die van haar Oversten.

Het lijden van haar trage ziekte verdroeg zij zonder klacht, in vereniging met dat van haar gekruiste Zaligmaker, die zij nimmer uit het oog verloor.

Op het feest van het H. Hart is zij gestorven zoals zij heeft geleefd: haar blik steeds gericht op de Heer.

Eerwaarde Medezusters, beminde Familie, verleden jaar hebt gij met mij gejubeld om mijn opname in onze geliefde Congregatie; verheugt U nu om mijn intrede in de eeuwige zaligheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
300 d. afl.