

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

Catharina-Maria VANDYCKE

weduwe van

AUGUST VAN DE MERGEL

geboren te Parike, den 7 Maart 1851, en
overleden te Nederbrakel, den 26 Maart 1939.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
Zij was lid van de Derde Orde van den H. Franciscus
en van de Confrerie van de H. Barbara.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft, want de dood van den rechtvaardige is de
overgang naar het eeuwig leven. (H. Aug)

De duurzame overledene was een godvreezende,
rechtschapene vrouw, die den weg van de deugd in
eenvoudigheid bewandelde. Haar godsdienstzin, hare
woorden en voorbeelden strekten aan anderen ten
goede.

Zij heeft met veel geduld het einde van haar leven
afgewacht, tot den dag dien God gesteld had om
haar de eeuwige rust te verleenen.

Loof, o mijne ziel, den Heer, want Hij redt u
van den ondergang en kroont u met genade en
barmhartigheid. (Ps. 39-5)

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor de vele liefderijke zorgen waarmede gij mij ge-
durende zoovele jaren hebt omringd in mijn nood.
De Heer zal er u om vergelden. Een laatste gunst
vraag ik u nog: vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt